

Historische Maaltijd

UITNODIGING



Om het nieuwe jaar mee te beginnen nodigen wij u uit voor een historische maaltijd met diverse soepen, ambachtelijk oerbrood van onze Herwijnse Bakker, beenham van onze Herwijnse slager en een kroes (oer)bier, water of melk!

Woensdag 22 januari 2014 om 19.30 uur.
(inloop vanaf 19.00 uur)

Voorafgaand aan de maaltijd zal Dittie van Zee op ludieke wijze een lezing geven.

Bij een historische maaltijd hoort muziek.
Deze wordt verzorgd door een troubadour; gezellig om naar te luisteren of om mee te zingen.

Zoals u van ons gewend bent zal de grote zaal van Dorpshuis “De Poort” weer in stijl zijn ingericht.

Natuurlijk worden er voor deze avond kosten gemaakt.
Daarom zal bij de uitgang onze bekende giftenbus staan.

